

# ONS OKRANTJE

Het pretentieloos infoblad van OKRA Kester

Kerstnummer

4

Kerstmis 2012

---

## **Herfstkleuren...**

Terwijl dit vierde nummer van ons krantje inhoud en vorm kreeg, kleurde Kester in alle tinten oker, geel, rosbruin en aanverwanten. Boom en struik en haag wensten zich te tooien, nog even voor de winterrust, in een pracht van tonen die lente of zomer niet in voorraad hadden. Als volleerde kunstenaars tekenden ze, haast achteloos, blad na blad, op de kille bodem van bos- of wandelweg, een wonderlijk tapijt van uitstervende kleuren, nog even krakend onder de slepende stappen van de gulzig genietende wandelaar.

## **Een sportdag om te genieten**

Van wandelaars gesproken: op dinsdag 25 september, midden in de nationale 'Week van het Trefpunt', werd er gewandeld en gefietst door onze moedige sportievelingen. De wandeltocht trok langzaam door de Patattestraat, over de beek, langs de boomgaarden en de bunkers richting Kester-Brugge, ver weg van het drukke verkeer. En de fietsers kregen weliswaar felle wind te verwerken maar ook zij hebben genoten, van hun tocht, het prettig groepsgevoel, hun babbel en hun verkwikkend rustmoment. Volgend jaar maken we zeker meer publiciteit voor de gezonde geneugten van deze dag...



## Pastoraal op 4 oktober 2012

Geneugten bij OKRA? Inderdaad, en het Pastoraal, ditmaal te Sint-Kwintens-Lennik gehouden in 'Ons Huis', koos zelfs als thema 'Dankbaar en hoopvol ouder worden'. Immers, dankbare mensen zijn gelukkige mensen, en andersom. Zij komen naar buiten, optimistisch, opgeruimd, positief... zoals naar onze ledenvergaderingen waar gezelligheid de optelsom is van al die houdingen. Van bij het opstaan willen we de zon zien schijnen, letterlijk en figuurlijk. Aangezien iedereen een beetje zon is voor de anderen, luisteren we dan ook het best naar mekaar, als om van meer en nog warmere zon te kunnen genieten.

## Startdag te Alseberg

Meer en warmere zon... Op donderdag 25 oktober werd in De Meent te Alseberg het nieuwe OKRA-werkjaar ingezet. Als thema voor de volgende twee jaar werd gekozen '*Ik vind de aarde leuk*', met een voorstelling van tips om die blauwe planeet leefbaar te houden en als dusdanig door te geven aan onze kinderen en kleinkinderen, met bloemen en groen, met heilzaam water en zuivere lucht, met zonnewarmte voor iedereen. Een tweede thema voor 2013 is de *Taal*. Ook dat thema zal maand na maand de nodige aandacht krijgen in ons trefpunt. Bijzondere aandacht zal er tevens komen voor de partners die als mantelzorgers voortdurend de OKRA-ZORG-actie in de praktijk beleven. En dan nog een opdracht voor de *gewestcoördinatoren* (voor Willy in Zuid-Pajottenland) om de buurttrefpunten nog meer te laten samenwerken. Een hele boterham, te Alseberg opgediend tijdens een ludiek optreden van onze Gooikse Kris Baert.

**Het Allerzielen-gevoel** heeft de jongste maanden ons trefpunt nooit verlaten. Op 2 november hebben we ze allemaal herdacht, zij die de jongste maanden van ons afscheid hebben moeten nemen: Marcel Albert, Maria Cromphout, Wiske Van Holder, Guillaume Deknop, Frans Neukermans, Yvonne De Dobbeleer, Julia Ameys, Marcella Van der Mijnsbrugge, Willy Dobbels en Jef Cochez. Bijzondere gedachte was er ook voor Urbain Van den Brande, de betreurde echtgenoot van Malvine De Doncker.



Zoals gebeurde voor een nummer in het eerste editiejaar, wordt ook dit nummer van ons Okrantje door de n.v. ***Ter Heyde*** bekostigd.. Een warm gebaar, in dank aanvaard en meteen doorgegeven aan alle OKRA-leden van ons Trefpunt.

**Met warme dank aan Maria en André!**

**Verwelkomend...** Met de recente brievenactie ter werving van nieuwe leden werd OKRA kenbaar gemaakt in brede kring en werden de diverse werkterreinen (zoals sociaal-cultureel, belangenbehartigend, creatief, zorgzaam...) uitgetekend. Tot vandaag sloten acht nieuwe leden aan: **André Ots, Nicole Van den Driessche, Marcel Seghers, Willy Dobbels (+) en Jeanne Ringoet, René Van Hassel en Marie-Thérèse Meulepas en Angèle De Jonge**. Allen welkom in onze Kesterse OKRA-familie! **En sinds november, twee nieuwe bestuursleden**, ter vervanging van de betreurde Frans Neukermans, sportverantwoordelijke, met name **Marcel Brisaert en Marc Vlassenbroek**. De sport is in goede handen!

### **en ter afscheid...**



Op 26 september 2012 overleed te Halle **Willy Dobbels**, geboren te Beaumont-sur-Oise op 17 februari 1938, echtgenoot van Jeanne Ringoet Ringoet (Molenstraat 57).

Pas lid geworden samen met Jeanne moest hij ons al verlaten voor zijn eerste ledenvergadering. In zijn hart was hij al jaren met velen onder ons bevriend. In ons hart blijft hij verder leven als de zachte, aandachtige, trouwe gezelschap, steeds alert voor elk positief gebaar, voor elk gemeend woord, voor elke blije groet...

**Jozef (Jef) Cochez** werd te Leerbeek geboren op 1 juni 1930 en overleed te Aalst op 9 oktober 2012. Jarenlang was hij een trouw lid, samen met zijn Marie-Josée De Leeuw steeds present, babbelsbereid, discreet en gezellig, maar fervent kaarter. Maar toen de eens zo sterke gezondheid wankelde, moest hij het fijne samen-zijn opgeven, tot op die fatale dag. OKRA-Kester zal Jef blijvend en in diepe eerbied gedenken.



# Op het prikbord

## Januari 2013

**Donderdag 10 januari:**

Ledenvergadering om 14 uur in 'Ons Huis'  
met nieuwjaarsdrink

*lidgeld al betaald voor 2013?*

## Februari 2013

**Donderdag 14 februari:**

Ledenvergadering om 14 uur in 'Ons Huis'

## Maart 2013

**Donderdag 14 maart:**

Ledenvergadering om 14 uur in 'Ons Huis'

*Inschrijving voor het paasfeest!*

**Zondag 31 maart: PASEN**

## April 2013

**Donderdag 18 april:**

**Paasfeest in 'Ons Huis'**

12 uur: eucharistieviering

13 uur: feestmaaltijd

## Mei 2013

**Donderdag 16 mei:**

Ledenvergadering om 14 uur in 'Ons Huis'

19 mei : PINKSTEREN

26 mei: KERMIS KESTER

**Vrijdag 31 mei:**

Seniorenfeest in 'De Loods'  
te Strijland om 14 uur

---

*Ter Heyde n.v.*, Kesterweg 35, 1755 Kester  
[zaal.terheyde@skynet.be](mailto:zaal.terheyde@skynet.be) [www.proefterheyde.be](http://www.proefterheyde.be)

054 56 68 64